

WIJ
KIEZEN
VOOR
EENHEID



ZATERDAG 6 OKTOBER 2012
MALIEVELD - DEN HAAG

www.wijkiezenvooreenheid.nl

Kom ook op 6 oktober

naar het **Malieveld in Den Haag!**

Op zaterdag 6 oktober 2012 komen christenen en christelijke leiders uit de volle breedte van christelijk Nederland op het Malieveld in Den Haag bij elkaar om God en elkaar vergeving te vragen voor de wijze waarop wij in het verleden met elkaar zijn omgegaan. Door onze hoogmoedige en zelfingenomen houding naar elkaar hebben we onze opdracht om te getuigen van Gods liefde verwaarloosd en voelen we ons mede verantwoordelijk voor de ontkerstening van ons land.

Deze dag van verootmoediging en verzoening wordt ondersteund door Mgr. Gerard de Korte, bisschop van Groningen-Leeuwarden, Arjan Plaisier, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland en Peter Sleebos, voorzitter van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten. Zij en vele anderen (zowel jongeren als ouderen) ondersteunen het initiatief en werken aan deze bijzondere ontmoetingsdag mee.

Het is ons gebed dat 6 oktober een dag van verzoening zal zijn voor christelijk Nederland. Een dag waar we met christenen uit oude en nieuwe kerken en met alle generaties, culturen en rassen inzien dat we geroepen zijn om samen Kerk in Nederland te zijn om Gods liefde in de samenleving zichtbaar te maken.

De nationale ontmoetingsdag op zaterdag 6 oktober is op het Malieveld in Den Haag van 10:00 tot 17:00 uur. Deze dag valt dit jaar samen met de Nationale Gebedsdag. De toegang is gratis, er is een collecte voor de onkosten. Deelnemers aan deze dag worden verzocht zich op tijd aan te melden via www.wijkiezenvooreenheid.nl

